

Het echte leven?



Berry Vlasman



Het echte leven?

Het levensverhaal van Berry Vlasman

2

Even voorstellen

Hallo, ik ben Berry Vlasman, ik ben 23 jaar en kom uit Katwijk. Er zijn heftige dingen in mijn leven gebeurt. Deze dingen wil ik je graag vertellen in dit kleine boekje.

Ik hoop dat je door het lezen van dit boekje ook over de zin van leven zult gaan nadenken

Veel leesplezier!

3

Schooltijd

Ik zat in groep 8 van de basisschool, op 12 jarige leeftijd, en ik moest naar het ziekenhuis, zaterdag nacht 12 uur. Ik weet nog dat ik die avond met z'n tweeën een fles Malibu op had gedronken en ik kon niet meer lopen. De politie zag mij lopen en belde de ambulance, omdat ik erge pijn in mijn buik had. Ik lag in de ambulance toen mijn zus kwam net aanrijden. Ze zei dat mijn ouders er niet achter mochten komen en dat ik naar huis moest. In het ziekenhuis werd de drank nog net niet uit mijn lichaam gepompt. Mijn ouders hoorde ook dat ik er was beland en kwamen in de nacht aan. De volgende dag mocht ik weer naar huis. Heb er niet van geleerd en ben gewoon verder gegaan met drank gaan drinken. Bijna elk weekend was ik dronken. Ik ging naar de middelbare school en kreeg daar nieuwe vrienden. Op de basisschool ben ik in de eerste jaren veel gepest dus ik ging mezelf voor mijn nieuwe vrienden bewijzen. Op school werd ik vaak uit

de klas gestuurd, omdat ik te brutaal was.

Een aantal vakken kon en mocht ik ook niet meer doen.

Ik werd ook vaak geschorst en moest vaak nablijven.

Mijn ouders werden er moe van dat ze steeds naar school moesten komen om te praten. Maar een ding had ik wel, goede cijfers. Ik heb uiteindelijk wel mijn diploma gehaald.

Uitgaansleven

In die tijd ging ik steeds meer met mijn vrienden om in het weekend. Ik was ook nog steeds elke weekend dronken, waar we agressief van werden. We spraken vaak af met gasten om tegen ze te vechten. We zorgde overal waar we kwamen dat we onze naam achterlieten. We hadden ook overal waar we kwamen ruzie of een vechtpartij. Ik zorgde altijd dat ik tijdens een vechtpartij voor aan stond want ik wilde mij bewijzen en laten zien dat ik niet bang was. Daardoor werd ik ook vaak opgepakt door de politie. Ik moest meerdere malen een nacht in de cel zitten. Op een

avond was ik naar een discotheek en daar waren heel veel jongens die mij een pak rammel wilde geven omdat ik daar aardig bekend was. Het waren er niet een paar maar ik denk wel een stuk of 30/40 man.

Ikzelf was er met ongeveer 10 gasten.

Ik stond buiten en kreeg als eerst allemaal zetten van allerlei kanten. Ik liep weg en werd beschermd door mijn vrienden. De politie kwam er aan en ik was ook bij hun veilig. Toen ik later die nacht naar huis reed zag ik samen met mijn vrienden, twee jongens die mij

eerder op die avond wilden pakken. Daarom gingen we dus ook achter hun aan op de fiets. We kregen ze ook te pakken en hebben toen met zijn vieren 1 jongen het



ziekenhuis in geslagen. Daarom werd ik ook opgepakt door de politie. Ik moest daarvoor toen 3 dagen zitten en kreeg een proeftijd van 2 jaar en 80 uur taakstraf. Ook moest ik van de rechter aangesloten zijn bij de kindbescherming en moest ik bij de jeugdreclassering een gedragscursus doen.

In die proeftijd van 2 jaar bleef ik niet rustig en werd ik opgepakt voor inbraak in een bouwkeet.

Dus ik moest weer voor de rechter komen, en ze konden mij voor 2 maanden opsluiten omdat ik was gepakt in die proeftijd. Maar gelukkig

kreeg ik een taakstraf van 60 uur en mijn proeftijd werd 1 jaar verlengd, omdat ik een opleiding deed. Ik kreeg ook van de politie een straatverbod, en mocht daardoor een half jaar niet na 19:00 buiten zijn. Het ging mij alleen om het opbouwen van een reputatie, en deze te behouden.



Nu deed ik het wel even rustig aan en paste ik op dat ik niet teveel bij vechtpartijen was. Nadat die proeftijd voorbij was ging ik weer gek doen . We gingen vaak stappen en dan was er ook meestal een vechtpartij. Ik mocht op een gegeven moment in mijn hele omgeving bijna geen elke kroeg of discotheek meer in. Ik werd overal uitgestuurd omdat ik er overal een zootje van maakte. Ik wilde me steeds meer bewijzen en laten zien dat ik nergens bang voor wilde zijn.



Mijn moeder

Ik was een jaar of 17 en in dat jaar kreeg mijn moeder een hersenbloeding en werd ze opgenomen in het ziekenhuis. De artsen zeiden dat ze niks meer voor haar konden doen en gaven haar 5% kans dat ze het overleefde. Op het moment dat de artsen dat tegen mijn vader vertelden, hoorde mijn vader een stem. Een stem die zei: Vertrouw op mij, Ik ga je vrouw genezen! Mijn pa en ma hadden niks met het geloof maar ze wisten wel dat er een God was en dat dit alleen van God kon zijn. Ze vertrouwden op Hem dat mijn ma beter zou worden.

De volgende dag was mijn moeder buiten levens gevaar en na een week mocht ze uit het ziekenhuis. Sindsdien zijn mijn ouders gelovig geworden en zijn ze voor mij gaan bidden.

De drugs in mijn leven

Ik begon op mijn 17^e voor het eerst met een xtc pilletje op een housefeest waar ik eigenlijk te jong voor was. Daarna ging ik steeds vaker naar houseparty's. Ongeveer 1 keer in de maand. Ik ben op veel plekken geweest. Ik gebruikte daar drank, xtc en coke. Toen ik een jaar of 19 was gebruikte ik bijna elk weekend drugs. Daardoor kwamen de vechtpartijen ook niet meer voor. Drugs verdooide mij zo, dat ik niet meer ging vechten. Soms zaten we ook wel eens bij iemand thuis en bleven dan tot zondag morgen onder invloed van xtc en coke. Soms was ik dan uur of 7 in de ochtend thuis. Meestal wist ik niet meer wat ik in die tussentijd allemaal deed, en was mezelf aan het kapot maken en liep ik verdwaald rond. Soms kwam ik thuis zonder fiets, zonder jas, zonder mobiel en zonder portemonnee, kortom: ik was alles kwijt. Ik beet soms mijn hele lip kapot door de drugs en dan was ik 3 dagen verrot.

Vakantie in Texel

We gingen ook eens een keer met zijn allen op vakantie naar Texel. De bedoeling was om daar 10 dagen te blijven. Ik had op een avond 20 xtc pillen gekocht en het bleek dat ze nep waren dus ik had ze de volgende dag meegenomen naar de discotheek. Voordat we gingen stappen had ik een lijn coke op dus ik was onder invloed van drugs. De uitsmijters van de discotheek zagen dat ook en daarom fouilleerden de uitsmijters mij. Ze vonden de 20 pillen en ik moest dus naar het politiebureau. Daar zei de politie dat het echte waren, en zeiden ze dat ze mij van het eiland gingen zetten. Dus zo werd ik na 3 dagen van het eiland gezet en moest ik naar huis. Opnieuw moest ik voor komen.. Na 2 maanden kreeg ik een brief waarin de uitslag van de test werd bekend gemaakt. De pillen waren nep dus ik werd vrijgesproken.

Ik bleef nog steeds drank en drugs gebruiken en we gingen ook vaak weekendjes weg of op vakantie om te

feesten. Het vechten werd minder. Wat een narigheid zul je zeggen, en zo kan ik ook nog wel even doorgaan met de dingen die in mijn leven zijn gebeurd.



De ommekeer

Op mijn 21^e gebruikte ik nog steeds geregeld elk weekend coke en drank. Rond die tijd begon ik steeds meer na te denken over mijn leven. Elke zondag werd ik wakker met een kater en steeds met het besef dat dit niet goed voor mij was. Daarom ging ik in die tijd soms naar de kerk waar ik de vrede van God voelde, een vrede die ik nooit gevoeld had. Soms zat ik op zaterdag aan de coke en zat ik zondagmorgen in de kerk...

Soms kwam ik zondagochtend thuis en kon ik niet slapen door de drugs. Dan zette ik de tv aan. Ik kwam

dan wel eens een genezingsdienst tegen op tv. De tranen liepen dan over mijn ogen. Zo begon ik de bijbel te lezen door de weeks, en in het weekend ging ik van God los.





Ik las de bijbel wel, maar ik snapte er helemaal niks van.

Op een dag was ik in een samenkomst. Er kwam een man naar mij toe en vertelde mij dat ik mijn oude leven moest los laten. Hij vertelde mij dat er anders geen nieuw leven gebouwd worden. Hij had helemaal gelijk! In mijn gedachten was een strijd. Hoe meer ik dacht aan het geloven, hoe meer drank en drugs ik ging gebruiken in het weekend. Een ding wist ik: ik zou ooit in mijn leven een keuze maken voor Jezus. Ik wist dat het niet lang meer zou duren voordat ik die keuze had gemaakt. Aan de andere kant had ik ook nog vrienden die geen goede invloed op mij hadden. Ik zou in mijn omgeving ook mij reputatie kwijt raken, en dat vond ik niet leuk.

Koninginnedag

Het gebeurde op koningendag, een echte feestdag. Normaal gebruikte ik dan heel veel alcohol en drugs. Op die bewuste koninginnedag had ik niet veel op. Ik dacht bij mezelf: ik ben klaar met deze manier van leven, morgen maak ik een keuze voor Jezus. Om half 10 s'avonds wou ik naar huis gaan, maar ik kwam twee vrienden tegen. Zij namen mij mee naar een houseparty en ik had ook daar weer veel drank en ook drugs op. Rond middernacht ging ik onder invloed naar huis. Ik was het zat: ik riep God aan of hij de drugs en drank uit mijn leven wilde halen. Ik weet niet hoe ik die nacht ben thuis gekomen, maar ik werd de volgende ochtend wakker zonder een kater. Toen heb ik een keuze gemaakt om mijn oude leven achter te laten en voor Jezus te leven.

God trok mij uit het leven wat ik leefde en dat kwam onder andere doordat mijn ouders vanaf mijn 17^e voor mij baden. Mijn leven is vanaf dat moment totaal veranderd. Ik vulde mijn hart met drugs, drank en vrienden, maar Jezus vulde mijn hart met Zijn liefde, blijdschap en vrede. Alles is anders nu! Ik heb echt nieuw leven mogen ontvangen, en ik voel me daar zo blij bij!

1 mei ben ik bekeerd en heb ik mijn leven aan Jezus gegeven. Een week daarna ontving ik een flyer, en ben toen 20 mei naar een open dag van de Katapult, dat is een bijelschool. Die heb ik nu afgemaakt. Ik heb er een geweldige tijd gehad!



In oktober 2010 ben ik gedoopt in de zee.

Zoals jullie gelezen hebben heb ik veel verkeerde dingen gedaan in mijn leven. Ik heb dus totaal geen recht om bij God te zijn, en in de hemel te komen.

Jezus ging 2000 jaar geleden naar de aarde. Hij wist dat dit het probleem was bij de mensen. Hij Houdt zoveel van ons, dat Hij de straf droeg voor alle mensen. Hij kon



dat doen omdat Hij geen verkeerde dingen deed in zijn leven. Als je, net zoals ik, gelooft dat Hij dat voor jou heeft gedaan, ontvang je nieuw leven en hoef je niet bang te zijn voor de dood! Je mag weten dat God ook heel veel van jou houdt!

Als je Hem ook zou willen leren kennen dan is een kort gebed al genoeg. Als je dat wilt mag je dit gebed hardop bidden.

Lieve Jezus,

Ik weet dat ik verkeerde dingen heb gedaan

Dank U wel dat U ook voor mij bent gestorven aan het kruis en weer op bent gestaan

Wilt U mij vergeven van mijn verkeerde dingen

Dank U wel dat U mij vergeeft en dat U van mij houdt

Wilt U in mijn leven komen en mij nieuw leven schenken.

Vul mijn hart met U liefde, blijdschap en vrede

Dank U dat ik nu een kind van U ben

Nu je deze mooie en belangrijke keuze hebt gemaakt is het slim om een bijbel te kopen en te beginnen bij het nieuwe testament en vrienden te zoeken die hetzelfde geloven als jij en die je vertrouwt

Meer weten?

Mail me:

Berry_vlasman@msn.com

